

# HEMEL EN AARDE VERBONDEN TOT IN DE WOESTIJN

Overweging 26 februari 2012 - Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

Genesis 9, 9-15 Petrus 3, 18-22 Marcus 1, 12-15

Hebt u wel eens staan kijken naar een regenboog? Wat een boeiend contrast: een stralende hemelse overspanning in een dreigende lucht, heldere kleuren die oplichten in een donkere regenwolk. Het is of de hemel licht brengt en kleur, waar zwarte schaduw valt op aarde. Eens, na een dag vol teleurstelling, zag ik zoiets; en ik klaarde ervan op: het leven is niet lieflijk maar wel boeiend, ongewis maar vol verrassingen. Juist daar waar het licht uitgaat kan het ineens gaan schijnen. Dat zegt God ook aan Noach: dreiging zal er altijd zijn maar ook de aanwezigheid van de hemel, Gods bewarende nabijheid.

<i>Hoe ik ook ben in donker gehuld, nog wacht mij de morgen.</i>	<i>Hoe ik ook ben verloren geraakt, nog draagt mij een Engel.</i>	<i>Hoe ik ook ben geworden tot niets, nog ziet mij die Ene.</i>
--	---	---

En dan valt ineens die zin op in de tweede lezing, waar ik eerst overheen las: 'Hij, Jezus, ging heen en predikte aan de geesten in de kerker die destijds, in de dagen van Noach, weigerden te gehoorzamen.' Dus die mensen buiten de ark, die verdronken in de vloed, ze zijn niet afgeschreven, niet verdelgd als ongedierte. In de persoon van Jezus zoekt God hen op, begeeft zich in hun milieu, zoals hij getafeld heeft met collaborateurs en prostituees. Tot in het donkerste hol is de hemel aanwezig.

<i>Hoe ik ook ben in donker gehuld, nog wacht mij de morgen.</i>	<i>Hoe ik ook ben geworden tot niets, nog ziet mij die Ene.</i>
--	---

En als we het evangelie lezen – Jezus in de woestijn tussen wilde dieren maar ook engelen in de buurt – klinkt weer dezelfde boodschap. Wanneer je thuisloos bent – vertrouwde levensbanden doorgesneden –, dan kun je de Eeuwige tegenkomen. Waar niets voorhanden is – geen zekerheid om op te bouwen maar enkel leegte die knaagt –, daar kun je ontdekken wat echt je leven vult. Waar bedreigingen op de loer liggen, – beren op de weg –, daar zijn ook engelen, boden en signalen uit de hemel.

<i>Hoe ik ook ben verloren geraakt, nog draagt mij een Engel.</i>	<i>Hoe ik ook ben geworden tot niets, nog ziet mij die Ene.</i>
---	---

Waarom drijft de Geest Jezus weg van de bewoonde wereld, de woestijn in? Is het om, net als Johannes de Doper die ook de woestijn opzocht,

door de schone schijn heen te breken en in contact te komen met de harde realiteit?  
Om niet ingepakt te worden door comfort, maar om te worden uitgedaagd  
– zoals winters weer je prikkelt tot bewegen tegen de kou in?  
Om te testen hij of de grote woorden die hij zal spreken  
sporen met de kracht die werkzaam is in zijn eigen leven?

Hoe dan ook: hij is dichtbij hen die onvrijwillig in een leegte terecht komen  
– een dierbare moeten missen, ziek worden, of je baan verliezen.  
Het zijn geen loze woorden wat hij aan mensen in nood zegt  
– hij heeft het zelf in zijn eigen leven moeten ontdekken:  
Dat verliezen tot vinden kan leiden,  
leegte tot de ontdekking van wat werkelijk het leven vult,  
thuisloos zijn tot de ontmoeting met Degene die er altijd weer is.  
Daarom kan hij met ons meevoelen en met ons op weg gaan,  
te beginnen bij de leegte en het gemis waarin we terecht kunnen komen.

<i>Hoe ik ook ben</i>	<i>Hoe ik ook ben</i>	<i>Hoe ik ook ben</i>
<i>in donker gehuld,</i>	<i>verloren geraakt,</i>	<i>geworden tot niets,</i>
<i>nog wacht mij de morgen.</i>	<i>nog draagt mij een Engel.</i>	<i>nog ziet mij die Ene.</i>

De boodschap van God die mens werd in Jezus, luidt:  
'Ik wil bij je zijn, waar je ook bent, tussen mensen in of aan de rand;  
hoe je er ook aan toe bent, je bent de moeite waard als tochtgenoot.  
Het maakt niet uit of je wordt geprezen als ondernemer van het jaar  
of dat je je wegens een infarct of chronische ziekte bent uitgeschakeld:  
mét jou wil ik beginnen waar je nu bent.  
Of je nu geslaagd bent en zelf vorm hebt kunnen geven aan je leven,  
of dat het je niet lukte om boven je verleden uit te komen:  
Ik geloof in je; samen kunnen we op weg gaan en verder komen.'  
Oit is het door de profeet Jesaja zo verwoord:

Zo spreekt de Heer, uw schepper, o Jakob,  
die u, Israël, heeft gevormd:  
'Wees niet bang, Ik heb u verlost  
en u bij uw naam geroepen: u bent van Mij.  
Als u door rivieren trekt, overspoelen ze u niet.  
Moet u door vuur heen, dan zult u zich niet branden,  
Wees niet bang, want Ik ben bij u.' (Jesaja 43)

<i>Hoe ik ook ben</i>	<i>Hoe ik ook ben</i>	<i>Hoe ik ook ben</i>
<i>in donker gehuld,</i>	<i>verloren geraakt,</i>	<i>geworden tot niets,</i>
<i>nog wacht mij de morgen.</i>	<i>nog draagt mij een Engel.</i>	<i>nog ziet mij die Ene.</i>

## VOORBEDEN

Bidden wij tot God  
die het licht laat schijnen  
waar het donker is:

Bidden wij voor volken in oorlogsgebieden,  
voor mensen die roepen om een menswaardig bestaan:  
dat er uitzicht komt op vrede,  
dat de machthebbers de weg van de terreur afzweren

*STILTE*

Voor hen die zoeken naar kwaliteit van leven  
maar gevangen zitten in oude gewoontes  
of in een omgeving die verandering tegenhoudt:  
om innerlijke moed en ondersteuning van mensen om hen heen

*STILTE*

Voor allen die in een niemandsland terechtgekomen zijn.  
- omdat zij een dierbare moeten missen of hun baan verloren:  
dat zij met steun van anderen hun weg mogen vinden  
en gesterkt door de moeilijke tijd komen.

*STILTE*

Voor ons die hier bijeen zijn in deze tijd van Veertig Dagen:  
dat het dagen van bezinning worden voor ons,  
waarin wij ons verdiepen in de weg die Jezus gaat,  
een weg van verbondenheid tot in de woestijn.

*STILTE*

Jozef Essing o.p.

Het geciteerde gedicht is van Hein Stufkens